

ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Ν1

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ 28^{ΗΣ} ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ



ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ
ΚΟΥΤΣΑΥΤΑΚΗ ΕΡΙΕΤΤΑ

Καθώς πλησίαζε η 28^η Οκτωβρίου, συζητήσαμε με τα παιδιά για τα γεγονότα του 1940 και τον αγώνα του λαού μας για τη λευτεριά.



Διαβάσαμε μαζί με τους συμμαθητές μας από την άλλη τάξη του νηπιαγωγείου πληροφορίες γύρω από το τι είχε συμβεί την περίοδο εκείνη και τα παιδιά με ενδιαφέρον παρατηρούσαν και περιέγραφαν σχετικές εικόνες από τη μάχη και τους ήρωες της εποχής. Κάναμε αναπαράσταση της ζωής των αγωνιστών και βιώσαμε σκηνές δράσης, χρησιμοποιώντας αντικείμενα της τάξης μας.

Παρατηρήσαμε την υδρόγειο σφαίρα και αφού βρήκαμε που είναι η Ελλάδα και η Ιταλία και η φτιάξαμε με πλαστελίνη τις σημαίες τους και τις τοποθετήσαμε επάνω στην υδρόγειο.





Γράψαμε τις λέξεις 'ΟΧΙ, ΑΕΡΑ και τη χρονολογία του πολέμου (1940) ζωγραφίσαμε τους ήρωες της εποχής με τους μαρκαδόρους μας.









Στολίσαμε την τάξη μας
- με τη λέξη ΌΧΙ,
την οποία σχημάτισαμε
χρησιμοποιώντας γαλάζιο χαρτί
και λευκά τυπώματα φελλού...



- με τη χαρτοκολλητική μας,
ο έλληνας στρατιώτης που λέει
'ΟΧΙ στους Ιταλούς...





- με τις ομαδικές μας εργασίες...



Φτιάξαμε ένα δάφνινο στεφάνι...



ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΣ ΣΗΜΑΙΑ...



και έναν τσολιά με μπλε ψηφίδες.



Παρατηρήσαμε την "κούτα" της 28^{ης} Οκτωβρίου που έφερε η κυρία μας στην τάξη και επεξεργαστήκαμε τα υλικά και τις πληροφορίες που έκρυβε μέσα.





Παρατηρήσαμε το παλιό ραδιόφωνο, μέσα από το οποίο ενημερωνόντουσαν εκείνα τα χρόνια για την εξέλιξη των γεγονότων.



Φορέσαμε τα ρούχα του Έλληνα στρατιώτη...









Τέλος πραγματοποιήσαμε τη δική μας μικρή παρέλαση στο χώρο του σχολείου μας για να τιμήσουμε τους αγωνιστές του 40. Τα παιδιά συμμετείχαν με ιδιαίτερη χαρά και περηφάνια!











ΖΗΤΩ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ!!!