

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ

«ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΜΠΑΛΑ»

Τμήμα Β2
«ΧΑΜΟΓΕΛΑΣΤΕΣ ΦΑΤΣΟΥΛΕΣ»
Υπεύθυνη Παιδαγωγός
Ρία Νικολάου
ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ
2015 – 2016

Α΄ ΦΑΣΗ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ – ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

Τα παιδιά έδειχναν μεγάλο ενδιαφέρον παίζοντας παιχνίδια με την μπάλα, τόσο στην αυλή, όσο και στην τάξη.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι κατά τη διάρκεια του ελεύθερου παιχνιδιού, πολλές φορές χρησιμοποιούσαν διάφορα παιχνίδια σαν ρακέτα παίζοντας τένις, η έφτιαχναν τέρμα για να βάλουν γκολ!




Επιλέξαμε λοιπόν ως θέμα
“ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΠΑΛΑ”

Τα παιδιά συζήτησαν τις ιδέες τους σχετικά με το θέμα, εξέφρασαν με τον τρόπο τους τα ερωτήματα τους και πρότειναν ποικίλες δραστηριότητες.

Τι γνωρίζουμε για τα αθλήματα ...με την **μπάλα**.

- ⚽ Με την μπάλα παίζουμε ποδόσφαιρο .
- ⚽ Με την μπάλα παίζουμε μπάσκετ .

Τι θέλουμε να μάθουμε.

-  Είναι όλες οι μπάλες ίδιες ;
-  Πως παίζονται τα αθλήματα ;
-  Ποιοι είναι οι κανόνες ;

Β΄ ΦΑΣΗ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ



Να φτιάξουμε και να κάνουμε κατασκευές και εργασίες με θέμα την μπάλα .



Να παίξουμε και να γνωρίσουμε αθλήματα με την μπάλα .



Να φέρουμε σχετικό υλικό από το σπίτι μας.



Χρήση Η/Υ για περαιτέρω διερεύνηση .



**Γ΄ ΦΑΣΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ**



**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗ
ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ**

Γνωρίσαμε το πορτοκαλί χρώμα και ζωγραφίσαμε την μπάλα του μπάσκετ με την τεχνική του πουαντιγισμού .



Μάθαμε να κινούμαστε μέσα σε συγκεκριμένο πλαίσιο .



Προσπαθήσαμε να φτιάξουμε μπάλες του μπάσκετ μέσα στην μπασκέτα , κρατώντας σωστά και σταθερά τον μαρκαδόρο.



Αναπτύξαμε την λεπτή μας κινητικότητα φτιάχνοντας μπάλες με την πλαστελίνη .



Ακολουθώντας τις οδηγίες της δασκάλας μας χρησιμοποιήσαμε μπατονέτες για να κάνουμε τις μαύρες κουκίδες στην μπάλα και στην συνέχεια την κολλήσαμε στο γήπεδο του ποδόσφαιρου .



Δουλέψαμε με προσοχή και χαρήκαμε το αποτέλεσμα!



Μάθαμε τα διαφορετικά χαρακτηριστικά της κάθε μπάλας και τις απεικονίσαμε στο χαρτί .



Κολλήσαμε πολύχρωμα χαρτάκια στο περίγραμμα της ρακέτας αναπτύσσοντας την λεπτή μας κινητικότητα και με την βοήθεια του μαγικού κύριου πινελάκη χάρισαμε στην μπάλα το λαμπερό κίτρινο χρώμα ...!



Ακολουθήσαμε τις οδηγίες, χειριστήκαμε με προσοχή τα υλικά και τα καταφέραμε!



«Βρεθήκαμε λοιπόν και μείς σε ένα μικρό γήπεδο τέννις ...πάρτε τις
ρακέτες και τρέξτε για παιχνίδι...»
τοποθετήσαμε στην σωστή μεριά την ρακέτα .



Γνωρίσαμε το μαύρο χρώμα και με μεγάλη προσοχή χρωματίσαμε την
ρακέτα του Πινγκ Πονγκ .



Με πολύχρωμους μαρκαδόρους χρωμάτισαμε την μπάλα του volley!



Γνωρίσαμε νέα υλικά ,όπως το αλουμινόχαρτο που κόψαμε μικρά κομματάκια και τα κολλήσαμε στην σφυρίχτρα του διαιτητή .



« Σφύριξε και έληξε ο αγώνας!!!»



Ήρθαμε σε επαφή με τις μαθηματικές έννοιες μεγάλο – μικρό φτιάχνοντας μπάλες χρησιμοποιώντας ένα πλαστικό ποτηράκι .



Κοιτάξτε πόσες μπάλες έφτιαξα! Μεγάλες και μικρές!!!





ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Μάθαμε να συνεργαζόμαστε και να περιμένουμε την σειρά μας αναπτύσσοντας έτσι τις κοινωνικές μας δεξιότητες.



Καμαρώστε το έργο μας!!



Κάναμε τυπώματα με το σφουγγάρι δημιουργώντας το δικό μας γήπεδο
ερχόμενοι έτσι σε επαφή με διάφορες τεχνικές .



Βιώσαμε όλοι μαζί τη χαρά της δημιουργίας !



Έτοιμο το γήπεδο και η μπάλα!



Αναπτύξαμε την λεπτή μας κινητικότητα κάνοντας μικρά μπαλάκια από γκοφρέ χαρτί και στην συνέχεια τα βάλαμε πάνω στην ρακέτα .



Είμαστε πολύ περήφανοι για το αποτέλεσμα!



Μάθαμε να συνεργαζόμαστε για ένα κοινό αποτέλεσμα!



Συνεργαζόμαστε, δημιουργούμε, χαιρόμαστε και επικοινωνούμε!





**ΠΑΙΖΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ
ΤΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ**

Έτοιμοι για παιχνίδι...





Μάθαμε να περνούμε μέρος σε
ομαδικές δραστηριότητες και
ακολουθώντας τις οδηγίες να
πετυχαίνουμε το στόχο .



Αποκτήσαμε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας και συνειδητοποιήσαμε τις ικανότητές μας.





Μάθαμε να ακολουθούμε άπλες διαδρομές κατακτώντας έτσι τον χώρο σε σχέση με τον εαυτό μας και με άλλα σημεία αναφοράς .

Μάθαμε να δουλεύουμε τόσο σε μεγαλύτερες όσο και σε μικρότερες ομαδουλες .



Μέσα από το παιχνίδι αντιστοιχίσαμε την μεγάλη μπάλα στην μεγάλη μπασκετα και την μικρή μπάλα στην μικρή μπασκετα.



Παίζουμε και μαθαίνουμε
τον εαυτό μας και
τους άλλους!



Μάθαμε να κινούμαστε μέσα στο χώρο ελέγχοντας τις κινήσεις μας και το σώμα μας και να τηρούμε τους κανόνες μιας δράσης .



Φορέσαμε την φανέλα μας και βάλαμε καλάθι!!!



Προσπαθήσαμε να βάλουμε καλάθι συντονίζοντας τη κίνηση
ματιού-χεριού .



Φτιάξαμε και μείς κανόνες και παίξαμε με τον δικό μας τρόπο έναν αγώνα μπάσκετ!



Ποιος θα προλάβει να πάρει την μπάλα ;



Παίζουμε και γνωρίζουμε το χώρο αλλά και τις δυνατότητες μας.



Το επόμενο άθλημα που γνωρίσαμε....
Ήταν το ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ!

Προσπαθήσαμε αυτή τη φορά να συντονίσουμε την κίνηση ματιού-ποδιού.



Μεταμφιεστήκαμε σε μπάλες ποδόσφαιρου και μπήκαμε στα δίχτυα φωνάζοντας ΓΚΟΟΟΟΟΛΛΛ!!!!



Και ο αγώνας κατέληξε στα πέναλτι!!!!
Μεγάλη προσοχή ο καθένας για τον δικό του στόχο!!!!



«Κοιτάξτε ένα κουτί που μας έφερε η Ρια μας!!!»



«Ανοίξαμε» τ' αυτάκια μας και με μεγάλη προσοχή ακούσαμε τι είναι και πως παίζεται αυτό το παιχνίδι ...





Μάθαμε να
ομαδοποιούμε τις
μπάλες
συγκρίνοντας τα
χαρακτηριστικά τους
και αναγνωρίζοντας
σε ποιο γηπεδάκι
πρέπει να
τοποθετηθεί η κάθε
μία.

Αναγνωρίσαμε και περιγράψαμε την κάθε εικόνα και την τοποθετήσαμε εκεί που ανήκει .



Εξασκηθήκαμε στα σουτάκια!!!



Διαλέξαμε μια εικόνα. Κινηθήκαμε στον χώρο ακούγοντας μουσική και στο σταμάτημα της σταθήκαμε στην εικόνα που ταίριαζε με την δική μας.



Παίζω, χαίρομαι και μαθαίνω!



Μεγάλη ρακέτα τένις έγινα εγώ,
έτοιμη να παίξω στο γήπεδο αυτό!!!







Παρατηρήσαμε την ρακέτα του τένις ...
και συμπεράναμε πως είναι σαν ένα κεφάλι με λαιμό !!!



Η χαρά μας ήταν μεγάλη που προσπαθήσαμε να παίξουμε με αυτήν και φυσικά παρέα με την φίλη της την μπάλα!



Παρατηρούμε, περιγράφουμε, διερευνούμε, συγκρίνουμε, σχολιάζουμε, συζητάμε, ανακαλύπτουμε, μαθαίνουμε



Στην τάξη μας καλωσορίσαμε και ένα ζευγάρι δυο άλλων ρακετών πολύ διαφορετικών



Με την αίσθηση της αφής ανακαλύψαμε ότι αυτές είναι πολύ απαλές σε σχέση με τις άλλες που είχαμε γνωρίσει.



Ακούγοντας τους κανόνες του αθλήματος αυτού πήραμε θέσεις και ήμασταν έτοιμοι για να παίξουμε το δικό μας τουρνουά πινγκ- πονγκ!!!







Μέσα από δράσεις και εμπειρίες καταλαβαίνω και μαθαίνω
καλύτερα τον κόσμο!!!



Τι πολύχρωμη μπάλα!
Ρια τι άθλημα παίζουμε με αυτήν την μπάλα ;
Πήραμε τις σωστές θέσεις και προσπαθήσαμε να παίξουμε volley
πετώντας ψηλά την μπάλα μας...



Η μπάλα ψηλά! Πρέπει να περνάει πάνω από το φιλέ, όχι από κάτω...!





**KEEP
CALM
AND
PLAY**

WATERPOLO

Το επόμενο άθλημα ήταν για μας κάτι μαγικό και πολύ διασκεδαστικό...
Θα παίζαμε μέσα στο ΝΕΡΟ!!!
Είχαμε φορέσει φανέλες, βερμούδες... Σ' αυτό όμως το άθλημα
φορέσαμε και σκουφί!!!



Βουτήξαμε μέσα στο νερό και ξεκίνησε ο αγώνας ...κολυμπήσαμε μέσα στην πισινά και στο σφύριγμα του διαιτητή ρίχναμε την μπάλα στα δίχτυα !!!



Τι ωραίο άθλημα το water polo!!!



Αναπαριστάναμε με τον δικό μας μοναδικό τρόπο ένα γήπεδο water polo προσπαθώντας όλοι μαζί να μην βγει η μπάλα έξω από την «πισίνα»!!!



Κολυμπώντας στα δροσερά νερά της πισίνας και ακολουθώντας τους κανόνες μπαίνουμε στα δίχτυα και σκοράρουμε.





ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ

Ο φίλος μας βίωσε μεγάλη χαρά που μας έφερε και μας έδειξε σχετικό υλικό ενισχύοντας έτσι την αυτοπεποίθησή του.





Όλοι μαζί παρατηρήσαμε το πλούσιο υλικό και περιγράψαμε ένα ένα τα αντικείμενα .

Τι παίζουμε μ' αυτή τη μπάλα; Ποιος θέλει να δοκιμάσει;









Πανέτοιμος
για τον αγώνα !!!

Μια στιγμή να στήσω το τέρμα!









ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Με την βοήθεια της τεχνολογίας συλλέξαμε φωτογραφικό υλικό και ήρθαμε σε επαφή με την σωστή χρήση του Η/Υ .



Βρήκαμε σχετικά με το θέμα μας παιχνίδια τα οποία ήταν κατάλληλα για την ηλικία μας και διασκεδάσαμε παίζοντας τα .





ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Η αυλή μας πήρε άλλη μορφή όταν ήρθαν οι προπονητές με τον κατάλληλο εξοπλισμό στο χώρο του σχολείου μας. Είχαμε την ευκαιρία να παίξουμε ΜΠΑΣΚΕΤ...





...ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ



...TENNIS





**ΑΘΛΗΤΗΣ ΘΕΛΩ ΝΑ ΓΙΝΩ ΕΓΩ ...
ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΘΑ ΠΑΩ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ!!!!!**



Επισκεφτήκαμε το στάδιο ΟΑΚΑ για να δούμε από κοντά γήπεδα αθλημάτων με την μπάλα. Τα παιδιά ήταν ενθουσιασμένα και παρατηρούσαν με ενθουσιασμό και θαυμασμό, τα τεραστία αυτά γήπεδα.





Είχαμε την ευκαιρία να παίξουμε σε κανονικό γήπεδο!!!





Μάθαμε να αποδεχόμαστε την τήρηση κάποιων κανόνων ασφαλείας
και να προσέχουμε τον εαυτό μας και τους φίλους μας.





Πιάσαμε τις μεγάλες μπάλες. Πω, πω πόσο βαριές είναι!



Ευτυχώς αυτή η μπάλα και η μπασκέτα είναι στα μέτρα μου!....



Με λίγη βοήθεια βάλαμε πολλά καλάθια!



Δ΄ΦΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ



Φτάνοντας λοιπόν στον προορισμό μας, κάναμε μια ανάδρομη στα όσα βιώσαμε, κάναμε και είδαμε σε αυτό το όμορφο ταξίδι.

Οι μικρές μας χαμογελαστές φατσούλες ενθουσιάστηκαν με τις πληροφορίες που πήραν, απάντησαν τα ερωτήματά τους και ολοκλήρωσαν τις δράσεις τους.

Μέσα από τις διαφορές δραστηριότητες ανέπτυξαν ικανότητες επικοινωνίας, σκέψης και δράσης. Επεξεργαστήκαν διάφορα υλικά, ήρθαν σε επαφή με διάφορες τεχνικές ,πειραματιστήκαν και ανακάλυψαν τον κόσμο .

**Έκτος από τις γνώσεις που μας προσέφερε
αυτό το σχέδιο εργασίας, αξίζει να
εστιάσουμε στη χαρά, στο κέφι, στη
διασκέδαση και στην όμορφη διάθεση που
βιώσαν τα παιδιά κατά την διάρκεια της
υλοποίησης του .**

**Σας ευχαριστώ όλους για την πολύτιμη βοήθεια
και συνεργασία που είχαμε στο ταξίδι αυτό!!!**

**Με εκτίμηση
Η παιδαγωγός
Νικολάου Ρία**